

Gelukkig zij die Maria beminnen; zij zullen niet
vreezen in het uur der dood.

H. Bonav.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JUFVROUW

Maria Josepha Daumerie

Lid van den wekelijkschen Kruisweg,
der Congregatie van O. L. V. Onbevlekt Ontvangen
en der Voortplanting des Geloofs,

*geboren te Sint-Martens-Bodeghem den 31 Meert
1859 en aldaar godvruchtig overleden den 5 De-
cember 1912, voorzien van de HH. Sacramenten
der stervenden.*

*De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begra-
fenis, zal plaats hebben in de parochiale kerk van
Sint-Martens-Bodeghem, op Zaterdag 7 Decem-
ber, om 10 uren.*

Door de goedheid van haar hert, door hare lief-
dadigheid, door haar minnelijk karakter, had de
dierbare overledene de achting van iedereen ver-
worven.

Beminde *Zusters* en *Familie*, troost u met mij,
ik verlaat een dal van tranen voor een rijk van
geluk en onuitsprekelijke vreugde. Vaartwel; ik
wacht u in den hemel waar ik rust in de armen
van Maria, die ik op aarde zoo teederlijk bemind
heb; volherdt in den dienst onzer goede Moeder,
want een kind van Maria zal nooit verloren gaan.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil 300 d. afl.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust!
(7 j. en 7 quadr. afl.)

Ternath-Statie, druk. Fr. Gillis-Bosman.