

U o God loven wij.



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

Petrus-Franciscus DAUMERIE

Lid van de Voortplanting des Geloofs,
van den Bond van 't R. Hart,
van het Broederschap der H. Barbara
en van den H. Jozef,

geboren te St-Mart.-Bodeghem, den 21 Maart 1864
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 19 December 1935,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Hoe zal ik U vergelden o Heer, al de weldaden die ik in mijn leven van U heb ontvangen. Heb dank o God, buiten zooveel andere voor de groote gave des geloofs waardoor Gij mij Uwe Heilige geboden hebt leeren kennen en beoefenen; doch in mijne groote behoefte kan ik U niets aanbieden dan de smarten mijner ellendige ziekte in volkomene overeenstemming met Uwen Heiligen wil.

Heilige Maagd en Moeder Gods Maria, H. Joseph, mijn H. Bewaarengel weest mijn voorsprekers in het oordeel.

Beminde Naastbestaanden en Vrienden, ik vraag van U geen uitwendig aardsch vertoon; alleen uwe gebeden en goede werken kunnen mij helpen. Vaartwel tot weerziens.

H. Hart van Jesus ons toekome Uw Rijk!

Sint-Martens-Bodeggem, Evarist Hellinckx