

De dood van den rechtvaardige is kostbaar ; zij is het einde van den arbeid, de volmaking der zegepraal en den ingang des levens.



TER ZALIGE GEDACHTENIS
van Mijnheer

Petrus-Joannes DAUMERIE

echtgenoot van Mevrouw

Joanna-Catharina QUINART

Eerelid van de Ziekenkas St Ambrosius te Dilbeek,

Lid van den Boerenbond,

*Eerelid der Koninklijke Fanfare «Kunst en Vrijheid»
van Itterbeek*

geboren te Itterbeek, den 14 November 1875, en godvruchtig overleden in de Kliniek, Asschestraat te Brussel, den 27 Juli 1941, bediend van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Op U, o Heer, heb ik mijne hoop gesteld, en in der eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

Groot zullen voor God de deugden zijn dergenen, die de opvoeding hunner kinderen zullen verzorgd hebben.

Bemide echtgenoot en kinderen, blijft aan mij denken, en ik aan u ; zoo zijn wij wel van lichaam, maar niet van geest gescheiden ; dat uw hart zich versterke en vertrooste, onze scheiding zal niet langdurig zijn en dan zullen we elkander wederzien in 't eindeloos geluk des hemels.

Heilig Hart van Jesus, ik betrouw op U.
(300 d. afl.)

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats te Dilbeek, den Woensdag 30 Juli 1941, te 11 uur. — Tweede dienst, van wege de kinderen, den Maandag 4 Augustus, om 9 uur. — Dertigsten daarna.

Kind. Ceuppens te Dilbeek.