

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.

† Bid voor de zielerust van
OMER DAVELOOZE

zoon van

Edmond en wijlen Marie-Louise Defruyt

*geboren te Beernem den 14 Juli 1909 en aldaar in den Heer
ontslapen den 8 Mei 1942, gesterkt door de H. Gerechten.*

De rechtvaardigen blijven eeuwig leven.
Bij den Heer vinden zij hun loon.
De Allerhoogste zorgt voor hen.
Daarom zullen zij het rijk der glorie ontvangen.
En een heerlijke kroon uit de hand van den Heer.

Wijsh. V, 15-16.

Omer is lange maanden ziek geweest, doch sedert vele maanden waande hij zich genezen en was hij gelukkig te kunnen werken en zorgen. Doch zonder dat iemand het vermoed had, moesten de priester en de dokter worden geroepen,... helaas, om getuigen te zijn van zijn heengaan. Omer is geweest een vrome jongen. Iederen dag heeft hij gebeden en zijn langdurig lijden heeft hij zonder morren aan God opgedragen. Hij is geweest een zoon vol genegenheid voor zijn goede moeder, een zoon die zijn eigen kwaal verborg om zijn zieke moeder te verzorgen.

Voor zijn vader was hij een trouwe medewerker, immer bereid te helpen waar het kon, immer beleefd en verdraagzaam.

Hij is geweest sterk en moedig en geduldig in de beproeving. Nooit heeft hij geklaagd. Altijd bleef hij het beste hopen. Waar anderen zouden getreurd en geweend hebben, bleef hij blijmoedig en opgeruimd. Wij hopen vast dat hij dit tranendal heeft verlaten voor de eeuwige gelukzaligheid.

Dierbare vader, zuster en broeder, ik ben vlug heengegaan naar Moeder en naar zusters. Treurt niet hopeloos bij deze nieuwe beproeving. Ik dank U voor uw goedheid. Van uit den hemel willen wij over U waken. Vergeet ons niet.