

Ten paradijze geleiden u de engelen....



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

ACHILLE DAUW

echtgenoot van

Mevrouw Gabriëlle DIRCKX

geboren te Geeraardsbergen, den 22 April 1902, en er godvruchtig overleden den 21 December 1946, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hard moet het zijn in de volle kracht van het leven van al wat aangenaam, lief en goed is, te worden weggerukt. Hij die we beweenen zag het oogenblik van dit zwaar afscheid komen, met volen geest, en toch had hij de kracht, niet alleen van zelf moed te hebben, maar ook van moed in te spreken aan familie en vrienden, en dapper de eeuwigheid in te gaan.

Achiel was een levenslustig en opgeruimd karakter, wijd gekend en gezocht in de middens van sport en jeugd, altijd bereid het zijne bij te brengen. In zijn handel en wandel was hij oppassend en eerlijk. Hij laat een gewaardeerden naam achter.

Ik dank U, beste echtgenoote, voor de groote zorgen die gij mij gewijd hebt, niets was U te zwaar, ik kan U niet genoeg danken. Mijne kinderen, bemint en eert uw moeder. Vader, ook van u was het me lastig te scheiden, ik beveel u aan de genegenheid en de liefde van mijn toegenegen broeders en schoonzusters, en die ik, hen vaartwel zeggende, op voordand dank.

O. L. Vrouw van den Oudenberg, spreek me voor.

De familiën Dauw, Dirckx,

Monseur, Delestré en Matthys

DANKEN U.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb