

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**CLEMENTINE DE BEER**

echtgenoot van

**Mijnheer Gilbert Mornie**

geboren te Erwetegem den 10 Juni 1907 en godvruchtig overleden te St<sup>e</sup> Maria-Lierde den 30 April 1936.

Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De vrees des Heeren verblijdt het hart. Alwie den Heer vreesd zal op zijn sterfbed gezegend worden.

Eccl. 1,12.

Alwie haar kende, o mijn God, beminde U in haar, want geheel haar handelwijze getuigde dat Gij in haar verbleeft.

H. Augustinus.

Als een voorbeeld leefde zij onder ons, in de eenvoudigheid en oprechtheid van haar rotsvast geloof en hare kristelijke overtuiging, want zij was de vrouw van diep geloof, een ware Christene, God vreezende en zijn geboden onderhoudende.

God zal den mensch beloonen volgens zijne werken, en iedereen handelen volgens de verdiensten van zijn leven.

Job. 34.

Het zijn kleine zaken : eenvoudig leven, vlijtig werken, wel zijn kristene plichten volbrengen ; maar het zijn deze gewone oefeningen die van God op den dag des oordeels zullen verheven en beloond worden.

Beminde echtgenoot en bloedverwanten, staat vast in den Heer. Doet wat gij van mij gehoord, gezien en geleerd hebt, en de God van vrede zal altijd met u zijn. Dat uwe gebeden en goede werken mij vergezellen tot vóór den troon van den Allerhoogste.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

300 dag. afl.

Druk. Lafort, St. Maria-Lierde. - B. 24098.