

Er is voor allen maar een zelfde ingang tot, en een zelfde uitgang uit het leven. Ik ben de verrijzenis en het leven: wie in Mij gelooft, zelfs als is hij gestorven, en al wie leeft en in Mij gelooft, zal in der eeuwigheid niet sterven. Sap. - Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Joseph François Nestor DEBECK

geboren te Everbeek, den 2 December 1891
en om vaderlandsche feiten gefusilleerd
door de Duitschers te Lophem (Brugge)
op 10 November 1942.

Oorlog is droevig, maar wij moeten hem met eere ondergaan: hij mag fier zijn op die wijze meegewerkt te hebben aan dien vaderlandschen plicht.

Hij stierf voor een heilige zaak: voor de bevrijding van zijn medeburgers, wat, volgens den H. Joannes, de hoogste uitdrukking is van de liefde.

Mogen zijn heldendaden hem volgen bij zijn binnenroepen in de vreugde des Heeren!

Zij die godvruchtig stierven voor het vaderland hebben het recht dat bij hun lijk de menigte kome knielen en bidden. Tusschen de schoonste namen zijn hun namen de schoonste. In hun bijzijn gaat alle andere glorie voorbij en smelt weg; de stem van gansch het volk, gelijk de stem van een moeder, wiegt ze in hun graf ter ruste. Victor Hugo,

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

Druk. Depessemier Everbeek