

Heer, Uw Wil geschiede !

Ter zaliger gedachtenis

van

† **ARTHUR DE BLOCK**

echtgenoot van

ANNA VAN DE VIJVER

geboren te Châtelaineau, den 10 November 1909, en
gestorven voor het Vaderland te Brugge den 5 Juni 1940.

God alleen weet wat eenieder van ons nuttig is en zalig en waarom Hij ons allen een verschillend einde laat overkomen.

Hij is gestorven in verlatenheid... zonder dat de hand van een teergeliefde vrouw hem kon verzorgen, zonder dat lachende en streelende kinderkopjes zijn lijden een oogenblik kwamen verzachten... alleen de gedachte aan die geliefde wezens, die hij in grooten nood moest achterlaten, zal zijn lijden nog pijnliker hebben gemaakt en zijn offer nog zwaarder, maar daarom was zijn dood roemrijk omdat hij alles heeft geofferd voor de verdediging van land en volk.

Duurbare Echtgenoote, pijnlijk is voor U zoo 'n afscheid en groot de beproeving die U treft Doch, wees niet troosteloos als deze die geen hoop hebben. Stelt uw vertrouwen op Gods vaderlijke Voorzienigheid en goedheid die alles ten goede leidt en die U zal ondersteunen in de eenzaamheid die Gij zult ondervinden en in den zwaren last waarmede ik U nu alleen, moet laten. Zorg naar best vermogen voor de goede opvoeding van onze kindertjes: spreek hen dikwijls over hun vader die zijn leven heeft gegeven voor hunne vrijheid, en zorg vooral dat ze veel voor mij bidden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7. & 7 q.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 q.)

Nederbrakel Druk, Wed. O. Surdiacourt,