

Ik heb den Heer afgewacht met groote verduldigheid, en Hij heeft mijn gebed verhoord en mij uit het lijden verlost.



Bid voor de Ziel van
Constantinus De Backer

weduwnaar van
Sidonia Hutsebaut.

Geboren te Herdersem den 28 October 1846,
en aldaar overleden den 27 Februari 1927;
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Het leven van den mensch is eene aaneenschakeling van kommer en zorgen, doch de Allerhoogste heeft dit leven met kwellingen vermengd, om ons allengskens ervan te onthechten en het ware toekomstige leven te doen betrachten.

Het leven vindt den mensch kort en de pijnlijkheden van hetzelfde zeer lang; 't is omdat hij niet overlegt dat het leven maar een ballingschap is en de pijnlijkheden hem, na den dood, voor eeuwig moeten gelukkig maken.

Bemide kinderen, mijn ballingschap is ten einde. God roept mij tot Hem, ik sterf, maar mijne liefde tot u sterft niet; ik zal voor u bidden in den Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. af.

Uitg. W^e G. Muylaert, Herdersem.