

Gelukkig de mensch die met moed en onderwerping het lijden verdraagt dat de Heer hem overzendt want het eeuwig leven zal hij tot loon ontvangen. S Jac. I. 12.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

**Josephus Ludovicus DE BACKER**

echtgenoot van

**MARIA CORNELIA VAN DIJCK**

*Lid van den Bond van 't H. Hart*

*Geboren te Zoersel, den 2 December, 1855.*

*godvruchtig overleden*

*te Westmalls, den 16 December, 1920.*

VOORZIEN VAN DE H. H. SACRAMENTEN

O Heer, na mijne smerten kwam uwe vertroosting mijne ziel verblijden. Ps. XCIII. 19.

Wat zoete vertroosting voor een vader in het uur der dood te mogen denken dat hij behoorlijk al zijne plichten volbracht heeft, en dan sterft, bijgestaan door alle godsdiensttroost, omringd van zijne echtgenooten, kinderen en kleinkinderen, die hem allen evenzeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijik van werden bemind. Fen.

*Barmhertige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust. 300 dag. afl.*

*Goddelijk Hert van Jezus, breng de zondaars tot inkeer, maak de stervende zalig, verlos de heilige zielen uit het vagevuur. (300 dag. afl.)*

*Akte van Geloof, Hoop en Liefde. a.7 j.7 q.*

**HIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.**

Drukk. Fr. Wouters, Oostuaalle.