

De plaats en de tijd waar de dood ons verrast zijn ons onbekend. Waak dan want gij weet niet op welk uur de Heer zal komen.



† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**LAURENT-JOSEPH DE BACKER**

zoon van Mijnheer

Theophiel en wijlen Elodie VANDAELE

Geboren te Ste-Maria-Lierde, den 27 Oogst 1909,  
en door een smartelijk ongeluk aan de liefde der zijnen  
ontrukt te Horchies in Henegouwen, den 2 Nov. 1932



Gelijk Jesus eens weende bij het graf van Lazarus, zijn vriend, zoo moogt gij uwe tranen laten vloeien, uw zoon, uw broeder die u allen zoo zeer beminde en zoo neerstig werkte is door de dood uit uw midden ontnomen

God alleen beschikt over leven en dood, nauwelijks kon hij zijnen vader steunen of een ongeluk roept hem tot het ander leven. "Onderwerpen wij ons aan Gods schikking en zijn inzichten zijn wijs en ondoorgrondbaar, Edelmoedig van aard, rechtvaardig in zijn handel minzaam in zijn omgang telde hij niets dan vrienden, ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Beminde Vader, Broeders, Zusters en Familie, vaartwel, ik had niet gedacht u zoo spoedig te moeten verlaten, doch troost u met de zalige hoop dat wij elkander zullen wederzien in de schoonen Hemel. Bidt veel voor mij, ik zal u ook niet vergeten.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300d, afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 dag. afl.

---

Uitgever. Florent Rouckhout Erwetegem,