

De dood verrast nooit den rechtvaardige. - Hij is steeds bereid en verwacht haar op alle stonden.

† BID VOOR DE ZIELERUST VAN †

Mijnheer Leopold DE BACKER

Echtgenoot van Mw Marie ROELANDT

*Geboren te Erwetegem, den 20 December 1870 en,
aldaar godvruchtig overleden den 11 Januari 1946.
versterkt door de genademiddelen der H. Kerk
Lid van den Bond van het H. Hart en van alle
Godvruchtige Genootschappen.*

Zijn leven was een leven van een waren christen een leven van zoeten arbeid en van diep geloof. Zachtmoedig en goed, heeft hij gelukkige dagen verschaft aan deze hij beminde. Hij had voor echtgenoot en kinderen de beste zorgen en stichtte hem allen in de vrees des Heeren.

Sterk was zijn gestel, onvermoeibaar zijn werkzaamheid, hij heeft zijn brood in ledigheid niet geëten. Daarom zal zijn aandenken in eere blijven bij de zijnen en zijn talrijke vrienden, en God zal zijn deugden beloonen.

Lieve Echtgenoot en Kinderen, onverbiddelijk was mijn ziekte. - Gods aanbiddelijke wil geschiede, Ik heb den dood voorzien en aanvaard uit Gods hand met gelatenheid en onderwerping Troost U over mijn heengaan en blijft getrouw aan 't vervullen van al uw christelijke plichten. Dank om uw zorgende liefde. Bidt voor mijn ziel opdat God mij barmhartig zij. Tot wederziens in den Hémel.

H Hart van Jezus ik heb betrouwen in U 300 d.all.

A. De Vleeschouwer Koster - Erwetegem