

**Geloofd zij Jesus Christus. ! Amen.**



God gaf hem ons, God nam hem ons, gelijk het den Heere beliefde  
zoo is het geschied; de naam des Heeren zij gezegend. JOB. I 27.

**BID VOOR DE ZIEL**

VAN

**REMI DE BACKER**

ECHTGENOOT VAN

**JUSTINE HERREMAN**

geboren te Quaremont den 9 Juni 1877 en godvruchtig  
overleden te Bevere-Oudenaarde den 2 December 1912,  
vertroost en

*versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*



Hij was een man waarlijk goed, vol zachtmoedigheid en behulpzaamheid, werkzaam en vernuftig, een voorbeeldige echtgenoot en vader. Daarom is hij van God en de menschen bemind geweest. — O Heer, Gij hebt ons harde beproevingen overgezonden, ons eenen beker van droefheid te drinken gegeven en ons herte doen bloeden; wij onderwerpen ons met christene gelatenheid en buigen diep het hoofd voor uwe ondoorgrondelijke oordeelen. (Ps, 59 Nav. Chr.)

— Beminde Echtgenoot, de vreugd van uw hert is weggenomen; gij weent met de diep beproefde familie. Maar wil toch niet blijven weenen gelijk dezen die geene hoop hebben. Eenmaal toch zien wij elkander weder in 't eeuwig Vaderland. Ondertusschen zal God uw steun en beschermmer wezen, stel al uw betrouwen op Hem. —

— En Gij mijne kleine lieve Kinderen, die het ongeluk van het verlies uws Vaders nog niet beseft; eert, bemint en ondersteunt uwe brave Moeder al de dagen van uw leven, weest getrouw aan Gods geboden en bidt voor mij. —

— Gezegend zij de zalige en onbevleete Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. — (300 dagen).

— Heilig Hart van Jesus, ik stel mijn betrouwen in U. — (300 dagen).

**R. I. P.**

(300 dagen).

.....  
Druk. Wed. C. Wattyn-Rohaert.