

Zuiver zijn zij die zuiver van harte zijn, want zij zullen God zien.

---

Lieftalig en engelachtig kind! Het viel gelijk eene jeugdige veldbloem. 's morgens ontloek zij frisch en lachend, vol glans en kleur: maar welhaast boog zij het hoofd op haren stengel, en voor de avond viel, lag zij verwelkt ten gronde.

Zij was waarlijk goed en deugdzaam. in haar oog blonk een straal van verrukkende zuiverheid: daarenboven had de Heer haar met kostbare gaven verrijkt: wijsheid van geest, minlijke godvruchtigheid en eene groote liefde tot hare ouders.

In den avond van den eersten Zaterdag der Oogstmaand, kwamen de engelen die uitgelezene lelie afplukken en gingen blijgeestig dezelve hunne koningin aanbieden. Dit gezegende kind was tusschen de armen van Jezus zachtjes ontslapen en ging in den hemel op zijn aanbiddeijk hart ontwaken. Onze oogen hebben MARGRIETJE op haar sterfbed aanschouwd. De engelachtige en hemelsche glimlach der onschuld straalde op hare zachtzinnige wezenstrekken uit. Het was alsof zij ons eenen laatsten en troostvollen vaarwel toestuurde: " lieve ouders, zuster, broeder en " grootmoeder, scheen zij te zeggen, mijne ziel is " hemelwaarts gevaren. In die plaats van rust en " vrede, zal ik u onophoudelijk indachtig wezen. uw schutsengel blijven, voor u bidden en u verwachten! "

*Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.*