

Die met Christus lijdt, zal met Hem verheerlijkt worden.

(Nav.Christi)

BID VOOR  DE ZIEL

van

MARIA-THERESIA DE BAERE

echtgenoot van

**Domien De Bruycker**

geboren te Lokeren den 10 December 1854 en overleden te Seveneeken den 12 April 1922.

Lid der Congregatie van den H. Gerardus en wekelijksche Kruisweg.

Versterkt door de H. Sacramenten.

Gedurende hare langdurige ziekte, stichte zij iedereen door hare verdueligheid en hare volkomene onderwerping aan Gods wil.

Zij heeft haar huis met zorg bestuurd en zich steeds toegewijd aan de liefde voor haren man en hare kinderen..... Bedriegelijk zijn de bevalligheden en ijdel de schoonheid, maar de godvreezende vrouw moet geprezen worden. (Spreuk XXXI)

Voor haar is de dood een gewin, omdat zij tot een beter leven overgaat; maar voor haren man en kinderen is hare dood een smartelijk verlies.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen, de dood heeft mij van u verwijderd maar mijne moederlijke bekommernis blijft steeds voor u. Leeft in de vrees des Heeren, bemint elkander, draag zorg voor vader en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Wij bidden u o Heer, geef aan hare ziel de eeuwige rust.

Mijn Jesus barmhertigheid.

Drukh. Al. Geerts, Seveneeken.