

*Den bitteren lijdenskelk, o wonder, door den Heer gevuld,
Heeft hij geleedigd drop voor drop met wonderbaar geduld!*



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Prudent-Joseph De Baeremaeker

echtgenoot van Mevr. Henriette De Langhe,

geboren te Kruishoutem den 16-1-1903 en na 'n smartelijke ziekte godvruchtig overleden te Oudenaarde den 25 November 1945.

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

HIJ WAS LID VAN DEN H. HARTBOND VAN BEVERE.

Evenals zilver beproefd wordt door het vuur, en goud door den smeltoven.... alzo beproeft de Heer de harten.

Spreuk XVII, 3.

O Heer, wie hadde ooit kunnen vermoeden dat 'n onzichtbare en onverbiddelijke kwaal dezen frisschen en sterken man zoo spoedig uit ons midden zou wegrukken, hij een trouwe steun van 'zijn oude en geliefde moeder! De smartelijke kwaal, o Heer, die Gij hem had overgezonden heeft hij in stilte aanvaard en maanden lang geduldig gedragen. En toen hij met zijn helder verstand sinds weken de eindbeproeving zag aankomen, heeft hij met kinderlijk betrouwen zich tot U gekeerd, en edelmoedig het offer gebracht van zijn lijd en jeugdig leven... als boete en tot zegen van al zijn geliefden.

Beste PRUDENT, al uw geliefden hebben met deemoed in het hart U op den lijdensweg gevolgd & dragen op hun verdere levensbaan de gedachtenis mee van uw goedhartigheid en grootmoedigheid in het lijd - Eerw. Dame Elisabeth, die met een samaritaansche liefde U büstond in de moeilijkste dagen, vergeet nooit uw kinderlijke dankbaarheid en stillen offergeest. - Allen blijven wij naast U met onze genegen & dankbare harten & met den steun van ons dagelijksch gebed, tot wij elkaar terugvinden in 't Rijk van ongestoorden vrede.

*O goede Heer, in uw Barmhartigheid,
Verleen zijn ziel de zalige eeuwigheid!*

300 d. afl.