

De hooge ouderdom is een kroon van waardigheid  
als hij gevonden wordt op de wegen der rechtvaardigheid.  
(Pr. XVI.)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
**JULES DE BAETS**

weduwnaar van

**VIRGINIE WITTEVRONGEL**

geboren te Knesselare den 18 Augustus 1858 en er  
godvruchtig overleden den 24 Juli 1946, getroost  
door de laatste H.H. Sacramenten.

---

Talrijk zijn de dagen van mijn leven, kommer en  
zorg heb ik gekend om mijn talrijk kroost te geven,  
wat de wereld niet geven kan, een vast christelijke  
overtuiging dat aan menschen de eeuwige redding  
bezorgt. Nu voor mij het uur van den oogst is gesla-  
gen, sta ik niet met ledige handen vóór mijn Heer.  
Blijmoedig aanvaardde ik 't zware offer, te scheiden  
van allen en alles wat mij dierbaar was; bij mijn  
Verlosser zijn, zoo rap mogelijk, was de bede van  
mijn laatste dagen. Alleen een christen kan zóó  
bidden.

Mijn geliefde Kinderen, ook ik ga nu naar den  
Hemel bij moeder. Ik dank U voor de goede zorgen  
in mijnen ouden dag, de Heer zal U beloonen. Bidt  
steeds veel voor uw vader, aan mijn Jezus vraag ik  
U te zegenen. Tot een zalig weerzien, hierna.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

---

Drukk. O. Arnaut-Goemaere, Knesselare.