

Alles gaat voorbij behalve God beminnen.  
Thomas, a.K.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN ZALIGER

# Josephus De Bast

Weduwnaar van

**Joanna-Paulina Van Craenenbroeck**

geboren te Itterbeek, den 12 Januari 1875, en er zeer  
godvruchtig in de Heer ontslapen,  
den 31 Januari 1949,  
voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

De barmhartige God heeft hem beproefd en zijne  
ziel gelouterd op een korte lijdensbaan. Maar met  
verdueligheid heeft hij de smarten van zijn ziekte  
geleden, en die met Jezus lijdt, zal ook met Hem  
verheerlijkt worden.

Hij was "een vader,, in de volle zin van het woord;  
gans zijn leven was er een van liefde en toewijding,  
zorg en offer voor zijn kinderen. Hij was minzaam  
en goed in zijn omgang. Groot was zijn betrouwen  
op God en Maria; kerkboek en paternoster, de trou-  
we gezellen in zijn oude dag.

Lieve kinderen, kleinkinderen, familieleden en  
vrienden, weent niet.. eens zien wij elkander terug  
in de hemel. Ik bedank u voor uw liefde, toewijding  
en tedere zorgen — dank ook aan allen die mij in  
mijn laatste levensdagen zo liefdevol hebben verzorgd  
en bijgestaan — God loone u.

Mijn Jezus barmhartigheid, 300 d. aflaat.

**R. I. P.**

---

De familiën DE BAST, VAN CRAENENBROECK,  
GEERTS, en CLAESSENS, danken u voor de  
christene deelneming en gebeden.

---

Dr. Van Lint, Schepdaal.