

Laat de kleinen tot mij komen en belet het hun niet;  
want voor de zulken is het Rijk Gods. Luc.



TROOSTVOLLE GEDACHTENIS

van

**Elisa Lea De Beck,**

teergeliefd Dochterken van

**Julien en Leonie Cobijns**

geboren te Goefferdingen, den 10 Mei 1923,  
zachtjes overleden te ST DENYS den 17 Maart 1929.

De naam des Heeren zij gebenedijd van nuaf tot in der  
eeuwigheid. Looft dan, kinderen, den Heer: looft den  
naam des Heeren.

Om mijne onschuld hebt Gij mij opgenomen. En Gij  
hebt mij geplaatst voor uw aanschijn voor eeuwig.

LAAT ONS BIDDEN.

Almachtige en eeuwige God, minnaar der heilige on-  
schuld, die in uwe barmhartigheid vandaag de ziel van  
dit kind in het rijk der hemelen hebt willen roepen; ge-  
waardig ook, o Heer, u zóó barmhartig ten onzen opzich-  
te te gedragen, dat Gij maakt door de verdiensten van  
uw allerheiligste lijden en door de voorpraak der geluk-  
zalige Maria altijd maagd en van al nwe heiligen, dat  
wij in ditzelfde rijk met al de heiligen en uitverkorenen  
ons voor altijd mogen verblijden, die leeft en heerscht  
met God den Vader in de éénheid van God den heiligen  
Geest door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Lieve Engel bid voor ons.

Gedr Froedure, St. Denijs.