



Bid voor de Ziel van zaliger

Justin Beatrix Pierre DeBecker

Geboren te Leuven, den 1 Augustus 1897 en in De Panne, den heldendood gestorven voor zyn Vaderland, den 7 Augustus 1917 na ontvangen te hebben het h. Oliesel. Hy is begraven op't Militaire kerkhof te Adinkerke (No. 2143).

"Justin was de beste, de moedigste en de beminlykste van ons allen: Hy was ons steeds een voorbeeld van moed en plichtbesef... Was Hy in al zyn plichten nauwgezet in alle... steeds was zyn hoofdgedachte-Vader-Moeder... De dierbare Overledene was lid van onzen bond van het h. Hart... Altyd was Hy de eerste toen er op de bres moest gesprongen worden... De plechtigheid zynrer begrafenis was aandoenlyk en al de strydmakkers weenden toen zyn vriend op het geopend graf in aller naam beloofde, Hem altyd te zullen indachtig zyn: Hy zal steeds by ons in duurbaar aandenken blyven en nooit, neen nooit zullen wy Hem in onze gebeden vergeten."—*Woorden uit de brieven zynrer vrienden.*

Vaartwel, Beste Vader, Moeder, Broeders en Zusters! ik smeek U, U te schikken in God's wil, ledigt den lydenskelk tot den bodem en beurt U op, by de gedachte dat dit tranendal slechts een lydensweg is en dat wy welhaast elkander in den hemel zullen terugzien.

"MYN JESUS BARMHARTIGHEID"

(300 dagen aflaat).

R. I. P.