

AVE MARIA!

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mijnheer

**Athanase DE BEER**

echtgenoot van Mevrouw

**Maria VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Leeuwergem, den

26 Januari 1867, en godvruchtig overleden te Nederbrakel,

den 31 Juli 1941,

versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

**50 jaar Apotheker**

Voorzitter van het Xaverianengenootschap, lid van de Confrerie  
van het Allerheiligste Sakrament, van  
den Bond van het H. Hart en andere Godvruchtige Genootschappen.

De dood heeft dus een einde gesteld aan dien langdurigen strijd  
des lichaams tegen de kwellingen welke het hadden aangerand.  
Het uur der belooning is gekomen (H. Ephr.)

De duurzame overledene, dien wij betreuren, was voor eenieder  
een voorbeeld van taaië werkzaamheid, van trouwe plichtsbe-  
trachting en van diep-kristelijke overtuiging. Zijn leven was een  
leven van opoffering en toewijding; hij kon zich zelf vergeten om  
aan 't geluk van andere te werken. Zijn bijzonderste werk, zijn  
grootte zorg ging naar zijn huisgezin, zijn vrouw en kinderen. De  
kinderen moesten groot gebracht in trouwe liefde aan God en  
Kerk; ook had hij het geluk één zijner kinderen door den Heer tot  
het kloosterleven te zien uitverkoren. Zelf diep-godvruchtig:  
vurig vereerder van Jezus, 's H. Sakrament, sinds 25 jaren Voor-  
zitter van het Xaverianengenootschap, eerlid van den Bond van  
het H. Hart, grootte dienaar van Maria, was hij op post in alle  
godsdienstige vereenigingen en vergaderingen, in jaarlijksche  
retretten en recollecties; hij beminde waarlijk den luister van  
Gods Huis. Hij was mild voor de armen en goede werken,  
gedienstig voor iedereen. Zijn dood stond dan ook in het teeken  
van zijn leven; vreedzaam en kostbaar in de oogen van God.

Vaarwel, duurzame Echtgenoot, wij hebben elkander bemind  
in dit leven. Samen hebben wij God gediend, samen zullen wij  
eens vereenigd zijn in het verblijf van rust en vrede.

Vaartwel, duurzame Kinderen die mij zooveel troost en op-  
beuring in het lijden verschaft hebt. Mijn zege dale over u en  
blijve tot het einde toe. Bidt allen veel voor mij, gij vooral mijn  
Dochter, en mijn Zuster die U den Heer hebt toegewijd.

Jezus, Maria, Jozef!

(7 j. afl.)