

O Gij die mijne vrienden zijt, het eenigste dat ik
u verzoek, is mij indachtig te zijn in uwe gebeden.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

HENRIETTE DE BEER

WEDUWE VAN

DESIRÉ GHEVAERT

geboren te Audenaarde, den 17 Mei 1827,

en aldaar overleden den 1 Maart 1910,

voorzien van de Heilige Sacramenten.

De dood der rechtvaardigen is geene dood maar
de overgang tot den Hemel, de vervulling van
hunne verlangens, de verlossing van hunne smarten
en de verwisseling van hunne eilende met het
eeuwigdurend geluk.

H. GREG.

Gedurende hare langdurige ziekte, stichtte zij
allen die haar naderden, door groote verduldigheid
en kloekmoedigheid.

Maria bemint die haar beminnen; Zij wandelt
met hen in de kwellingen, ondersteunt ze in alle
beproevingen.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

AUDENAARDE, BEVERNAEGE GEBR.