

Heer dat uw Heilige wil geschiede!

† ZALIG AANDENKEN †

aan den Heer

Joannes Batista De Beer

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VERMEULEN

*geboren te Leeuwegem, den 16 Januari 1858 en aldaar godvruchtig overleden den 14 Juli 1930.*

*Versterkt door de H. H Sacramenten der stervenden.*

Hij was een man met diep geloof en echt christene overtuiging, een voorbeeldig echtgenoot en Vader, een trouwe vriend.

Hij heeft zijn leven doorgebracht in ganschen eenvoud des harten, wars van alle ijdele eerezucht, doch stil goed doende door woord en daad. Hij is de steun geweest van vele goede werken, van armen en wezen.

Door een langdurige ziekte ondermijnd, heeft hij droeve dagen doorgebracht en ellendige nachten geteld.

Met voorbeeldige overgeving aan Gods wil; met christelijke bedaardheid heeft hij zijne pijnen verdragen naar 't voorbeeld van zijnen Goddelijken Zaligmaker en in de hoop van de eeuwige belooning.

Vaartwel Beminde echtgenoot en kinderen, dank om uwe genegenheid en zorgen.

Duurbare familieleden, en gij vooral mijn broeder Priester en Zuster kloosterlinge gedenkt mij in uwe gebeden.

Barinhartige Jesus, verleen hem de eeuwige rust. Men leze de 4 akten tot lāfenis zijner ziel. 7j. & 7q.

R.

I.

P.

---

Uitg. Dammekens, Koster, Oombergen.