

Gelukkig kind, dat van zijn spel,
Zijn engelken voor reisgezel,
Zijn hertje vrij van zond en schand,
Is weggegaan naar 't hemelsch land



Ter Dierbare Nagedachtenis

van Jufvrouw

Marie-José DE BEER

Dochter van Mijnheer en Mevrouw

Athanase en Maria Van Nieuwenhove

geboren te Nederbrakel, den 19 Maart 1914
en als een engel in den Heer ontslapen te Audenaerde
den 26 November 1929
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Wij hadden haar zoo lief; zij was geheel onz' vreugde.

Met haren blijden lach en hare minzaamheid;
Een engel was 't o God, dien Gij ons hadt geschonken,

Om onze troost te zijn..... een al te korten tijd!
Gelijk een kranke bloem, die op het altaar staat,

Daar leeft een korten tijd, en dan te niete gaat

Zoo bloemde en bloeide zij, Eilaas! en 't is voorbij,

Gelijk een wassen keers; van leden blank maar broos,

Verrookend nederbrandt, en lichtend leeft een poos.

Zoo stond en lichtte zij, Eilaas! en 't is voorbij.
O zuivere maagdenbloem, o licht van deugdzaamheid

O Zoete wierookgeur, in 't brandend vier bereid.
Alzoo verdient gij, Dat vrede en licht U zij!

Lieve Vader, lieve Moeder, droogt uw tranen,

weent niet over mij, 'k ben gelukkig in den Hemel,

'k speel in d'Engelenrei, Lieve Zusters bidt voor mij,

bidt met mij! Allen, maar gij, vooral mijn liefste

Alfred, hebt mijnen besten dank voor uwe liefde en

teedere zorgen.

Men bidde de vier Akten.