

In eeuwigheid zal ik U loven, Heer.



Tot vroom aandenken aan

Zuster MARIE-WILFRIEDA

Pia De Beer

Ze werd geboren te Nederbrakel op 21 juli 1898, stelde zich in dienst van de Heer als zuster van liefde te Gent op 26 maart 1923. Ze ging terug naar de Vader op 11 november 1976.

Heer God, maak uw heilige Geest in ons vaardig en dat uw licht ons steeds geleide op de weg van liefde en gerechtigheid.

Gij alleen weet hoe groot haar goedheid was voor alle zieken die ze heeft verzorgd.

Wij danken U voor het geduld waarmee ze in stilte haar lijden heeft gedragen, U volgend op de weg waarop gijzelf zijt voorgegaan.

Wij zullen haar herinnering met eerbied in ons hart en ons gebed bewaren.

Heer, laat haar plaats niet openstaan en laat de bron van uw geroepenen niet verstarren, opdat de zieken in dienende mensenhanden dag aan dag uw goedheid mogen zien.