

Dit is onze roem, de getuigenis van ons geweten, dat wij in de eenvoudigheid des herten en rechtzinnigheid voor God op deze wereld gewandeld hebben.

II Corinth 1, 1, 2.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Maria Petronella De Beuckelaer

weduwe van

Jan Baptist Meeusen

*geboren te Westmalle den 6 Januari 1817 en aldaar
overleden den 23 Juni 1903*

voorzien van de H.H. Sacramenten



Zij was eene goede moeder, weerdig van eeuwig in het geheugen te leven. Zij heeft haar huis zorgvuldig bestuurd en haar brood in ledigheid niet geëten; ook zullen hare kinderen opstaan om haar te loven

Prov. xxxi. II Mach. vii.

De verdu'digheid in het lijden is eene onuitputbare bron van verdiensten en genaden, een zeker teeken van zaligheid en de rechte weg naar den Hemel

H. August.

Mijne duurzame kinderen, vergeet mijne zuchten niet: denkt aan mijn lijden en aan de zorgen die ik voor u gehad heb.

H. Joan. Chris.

Ik sterf, maar mijne liefde sterft niet: ik zal u in den hemel beminnen zooals ik u op aarde bemind heb.

H. Joan. Berchmans.

Ik smeeek om de gebeden van allen die mij gekend en bemind hebben. Maria was onze hoop en zij is ons ter hulp gekomen.

Off. Eccl.

Mijn Jesus, bermhertigheid.

(100 dagen afaat)

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijne toe- vlucht.

(300 dagen afaat)

R. I. P.

DRUKKERIJ L. BRAECKMANS, BRECHT.