

Gij allen die mij bemint, weest mij indachtig in uwe gebeden.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

**Carolus-Ludovicus DE BEUL**

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

**Ludovica EVENEPOEL**

geboren te Audegem, den 12 Maart 1858,  
en godvruchtig overleden te Sint-Martens-Bodegem,  
den 3 Januari 1940,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtigheid. Hij zal mij beloonen volgens de reinheid mijner handen; want ik hield des Heeren wegen en week niet af van mijnen God. Als een goede en werkzame vader wijdde hij zich gansch toe om het welzijn van zijn huisgezin en hij heeft zijn brood niet in ledigheid geëten.

Hem werd een hoogen ouderdom gegund en die lange reeks jaren heeft hij gesleten in liefde jegens God en jegens zijne medemenschen; hij heeft ons stil en zacht verlaten zooals hij onder ons heeft geleefd.

Een kroon van eer zijn de hooge jaren die op den weg der gerechtigheid gevonden worden, zegt de H. Schriftuur.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, mijn tijd is gekomen om tot het eeuwig leven over te gaan; hebt dank voor uwe zorgen; blijft mij gedenken in uwe gebeden en wijkt niet af van den weg van deugdzaam en kristelijk leven waar gij met een gerust gemoed Gods zegen zult ontmoeten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

---

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx