

Zij sterven nooit onverwacht, die altijd aan de dood denken...

H. ANSEL.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MADAME

ALEXANDRINE FREDERICA DE BISSCHOP

WEDUWE VAN MIJNHEER

Alexis Herrebaut

geboren te Oycke den 24 Mei 1821 en overleden
te Audenaarde den 19 Juli 1903,

versterkt door de HH. Sacramenten.



De dood, die zij allengskens zag aankomen, verschrikte haar niet, maar versterkt door een kinderlijk betrouwen op Maria, aanvaardde zij die met eene volkomene onderwerping aan den wil Gods, en ontsliep zacht in den Heer.

H. ALPH.

In het midden onzer droefheid vinden wij troost wanneer wij overwegen haar levendig geloof en heilig leven, waardoor wij ook durven verhoplen dat hare dood kostbaar geweest is in de oogen van den Allerhoogste en dat zij in het verblijf der gelukzaligen is geroepen om er den altijddurende loon te ontvangen.

MACCH.

Vaarwel dan, mijne beminde Dochter en Kleindochter, ik ben aan uwe oogen onttrokken maar niet aan uwe liefde. Ik bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefdheid, en van de vertroosting die ik in uw midden genoten heb. (H. Avg.) Blijft in het goede volherden, dan zal uwe hoop niet bedrogen wezen. Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 dag. afl.)

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaar en 7 quad. afl.)

R. I. P.

Audenaarde, Bevernaege gebroeders, Krekelpnt.