

GELOOFD ZIJ-JEZUS-KRISTUS! Amen.

Zalige † Gedachtenis

van Mevrouw

Maria-Hortensia de Bisschop

weduwe van Mijnheer

HENRI BECQUAERT

geboren te Meirelbeke, den 18 Mei 1865, en
godvruchtig overleden te Opbrakel, den 1 Maart 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De zoetste vertroosting, die men meedraagt in het graf, is de overtuiging, te hebben geleefd als een onberispelijke echtgenoot, een oprechte en getrouwe vriendin, een teedere en toegenegen moeder, en aan zijn kinderen duurzame lessen en kristene deugden ten erfdeel te laten.

(H. Franc. v. Sales)

De duurzame overledene was in waarheid een diep kristelijke vrouw. Zij bad veel en leerde ook haar kinderen bidden; zij stichtte hen door haar deugdzaam leven; zij zocht troost en sterkte bij den Liefde-Koning in zijn H. Sakrament. Zij was als de sterke vrouw uit de H. Schrift: op haar betrouwde het hart van haar man; zij bestuurde haar huis met kracht en wijsheid, met open oog voor de noodwendigheden harer kinderen. Groot was haar geloof, groot zijn hare verdiensten bij God, en gezegend zal hare gedachtenis zijn bij allen die haar kenden

Op den dag der beproeving zucht ons hart, en bittere tranen ontvloeien onze oogen; doch wij willen hetgeen God wil, en dit gedacht: dat Gods wil geschied is, bedaart ons gezucht en stelt onze tranen.

Teerbemide kinderen en pleegkind, ik had wel gehoopt nog eenige vredevolle jaren in stil geluk bij U te kunnen doorbrengen. God heeft mij echter tot Zich geroepen, dat Zijn H. Wil geschiede! Hebt allen dank voor uwe liefde en trouwe genegenheid; gij vooral, mijn dochter, hebt dank voor de liefderijke zorgen waarmede gij mij dag en nacht hebt omringd in mijn laatste levensmaanden. Schenkt mij allen verder uwe liefde met voor mij te bidden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.