

Ik was bereid, ik stierf, en van die stonden
Heb ik het licht des levens weergevonden,
En nu dat ik gestorven ben, o Heer!
En U aanschouwe, sterve ik nimmermeer!



GODVRUCHTIG AANDENKEN

VAN MEVROUW

Maria Ludovica De Bisschop

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

FLORENTIUS SUYS

Lid van de Derde Orde en van den Wekelijkschen Kruisweg,
*geboren te Teralfene den 22 Augustus 1866,
en aldaar zeer godvruchtig overleden
den 17 Februari 1934,
Versterkt door de H.Sacramenten der stervenden*

Kristene vrouw der daad vervulde zij steeds
stipt hare godsdienstplichten, en bleef in de
vreeze des Heeren volharden tot het einde
haars levens.

Zij was verduelig in het lijden en in de be-
proeving, wetende dat zij die met Christus
lijden ook met Hem zullen verheerlijkt wor-
den in den hemel.

Vaartwel, dierbare Echtgenoot, teerbemide
Kinderen, Kleinkinderen en Bloedverwanten,
dank voor uwe oprechte verkleefdheid en
liefderijke verzorging tijdens mijne langdurige
ziekelijkheid. Dat God er u voor beloone. —
Thans ben ik de weg opgegaan die gij ook
eens volgen zult, doch ik sterf in het heilig
vertrouwen dat wij elkander weldra zullen
wedervinden bij den Heer; vergeet me niet
in uwe gebeden.

Onze Lieve Vrouw van smerten, bid voor ons.
(300 dagen aflat.)

*De plechtige lijkdienst en begrafenis hebben
plaats gehad in de parochiale kerk van Ter-
alfene op Maandag 19 Februari, te 10 ure.*

Drukk. Fr. Suys, Teralfene.