

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van vrouw

Alberta-Germaine De Blauwe

echtgenoot van

ALFONS HIMSCHOOT

geboren te Segelsem,
den 4 Juni 1902 en godvruchtig overleden te
Geeraardsbergen, den 12 Juli 1929,
versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.

O mensch, denk dikwijls aan uwe uitersten...
Uw leven is kort, de eeuwigheid altijd durend...
eene zaak alleen is noodig : uwe ziel zalig ma-
ken, den hemel winnen ! Terwijl gij den tijd hebt
doe het goed dat gij kunt, vergader u schatten
voor het eeuwig leven. Hebt moed dan, de last
is licht, de loon oneindig.

E.7.G.6.-2 Cor.4.

Voor wien God vreest, zal het wel zijn in de
laatste stonden, in zijne doodsuur zal hij geze-
gend worden. Eccl. 13.

Laat ons in hare dood de schikkingen van God
aanbidden, de onstandvastigheid van dit leven
overwegen en met gerust gemoed het eeuwig
leven afwachten.

Vaarwel, geliefde echtgenoot, ik laat u de
zorgen over, wees de steun van onze weezen...
Matig uwe droefheid, in den Hemel zullen wij
met elkander vereenigd zijn om nooit meer
gescheiden te worden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 jaar en 7
7 quadr, afl.

Drukk, Vandendriessche-De Vleeschauwer