

De ouderdom is een eerekroon, wanneer hij op de wegen der gerechtigheid gevonden wordt.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

PELAGIE DE BLEECKER

Weduwe van Mijnheer

PETRUS DE RUYVER

Geboren te Marcke-Kerkhem den 16 November 1850
en godvruchtig in den Heer ontslapen te
St-Kornelis-Horebeke den 19 Februari 1942.

Versterkt door de Genademiddelen O. M. de H. Kerk.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart en
van de Voortplanting des Geloofs.



Zij is gestorven zooals alle echte christene moeders : gerust en gelaten, met het zoete bewustzijn, dat zij goed haren plicht had vervuld en God over haar tevreden was. Gelukkig de dood van zulke moeders! Op hoogen ouderdom, mocht zij in alle oprechtheid over haar levensloop getuigen, dat zij God steeds trouw gediend heeft en getracht heeft Hem in alles welgevallig te zijn. Na zulk een leven van stille werkzaamheid en stipte plichtsvervulling, is ze dan ook met een gerust gemoed de eeuwigheid binnen getreden, want gansch haar leven was een aanhoudende voorbereiding geweest tot de dood.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor uwe genegenheid en liefderijke zorgen. Dient altijd getrouw uwen Heer en God. Volgt daarin mijn voorbeeld na en vergeet mijn ziel niet in uwe gebeden, gij vooral niet mijne dochter, die U den Heer hebt toegewijd.

Barmhartige Jezus geef hare ziel de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300d. afl

Druk, — Van Nedervelde, Elst.