

Het is geschied, gelijk het den Heer beliefd heeft ;
zijn Heilige Naam zij gebenedijd.



Gelukkig de man, die den raad des boozen niet
heeft gevolgd, die den weg des zondaars niet heeft
betreden, en de vergaderingen der goddeloozen niet
heeft bijgewoond, maar wiens wil aan de Wet des
Heeren verkleefd is. Ps. I.

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot den
Hemel, de vervulling van hunne verlangens, de ver-
lossing van hunne smarten, en de verwisseling van
hunne ellenden met het eeuwigdurende geluk.
H. GREG.

Op U, o Heer, heb ik mijne hoop gesteld ; laat niet
toe dat ze verijdeld worde: om uwe rechtvaardigheid,
verlos en red mij. Ps. 70.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, vaartwel !....
mijne uur is geslagen. Vergenoegt U niet, met mijne
dood te beweenen, maar helpt mijne ziel door uwe
gebeden en goede werken. Vertrouwt U, want eens
zullen wij elkander wederzien in het rijk van eeuwi-
gen vrede.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
300 dag. afl.

R. I. P.

DRUKK.
Vande Velde & De Meester.

PHOTOGR.
E. Vande Vyvere, Aud.