

Gedenkt U mijner, gij die mij bemind hebt, en om mij uwe liefde te bewijzen, bidt voor mij.

†

ZALIGE GEDACHTENIS VAN

Mevrouw Fernand De Blicck

GEBOREN ANNA DE CLERCQ

geboren te Geeraardsbergen, den 17 Maart 1900 en aldaar godvruchtig overleden, den 10 December 1926, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De wonderbare schikking des Allerhoogsten heeft het tegenwoordige leven met kwellingen doormengd, om ons het toekomstige leven naar waarde te leeren schatten. H. Ephrem.

Zij was rechtschapen en goed van hert, dienstwillig en milddadig, daarom zal hare gedachtenis in zegen blijven bij allen die met haar leefden.

Groot was hare godsvrucht tot Maria, vooral op den Ouden Berg; een kind van Maria is een kind van den Hemel.

Getrouw was zij aan de vereering van het Heilig Hert den eersten Vrijdag; die getrouwheid is de zekere waarborg van de eeuwige zaligheid.

Beminde Echtgenoot, droevig is onze vroegtijdige scheiding. Ik zou nog zoo lang voor U en ons lief kindje willen leven hebben. Niettegenstaande al uw pogen en zorgen was mijne kwaal ongeneesbaar, omdat de Heer in zijne oneindige wijsheid het alzoo geschikt heeft. Gods naam zij gebenedijd. Schenk al uw liefde aan ons kindje, dat het U altijd onze teedere genegenheid herinnere. Beminde Familieleden, die mij zoo teeder hebt bemind, het leven zoo aangenaam hebt gemaakt, eeuwigen dank voor uwe liefdevolle zorgen. Dat God U loone. Vaartwel, tot wederziens in 't hemelsch Vaderland.

Zoete Herten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. (300 dag. afl.)

Dr. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen. 11544