

Welaan goede en getrouwe dienaar, omdat gij in kleine zaken getrouw zijt geweest, zal Ik u over grootere stellen, tredt de vreugde nws Heeren binnen.
Matth. 25 21

Bid voor de ziel † van Mijnheer
CHARLES-LOUIS DE BLOOS,



*Ijveraar van den Bond van het H. Hart
Vereerd met een Bisschoppelijke onderscheiding*

Echtgenoot van Mevrouw

THERESIA VAN DEN BOSSCHE

*Geboren te Zarlardinghe, den 25 April 1871 en er
godvruchtig overleden den 11 September 1939
Versterkt door de HH. Sacrament en der stervenden.*

Hij was een goed echtgenoot en vader, was voorzichtig in zijn handel, sterk verkleefd aan den godsdienst, gehoorzaam aan het Opperhoofd der Kerk vervulde op tijd zijn plichten jegens God, leerde God vreezen, de zonde vluchten, God wel beminnen en ernaar te leven.

Canisius
Zijn dood was heilig gelijk zijn leven. Zijn onverstoerbare gerustheid en gelatenheid in de ziekte weerspiegelden zijn deugd en zijn betrouwbare liefde tot God; het was een ware troost hem aan het ziekbed te naderen.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en familie, ik weet met welke zorgen met welke liefde gij mij omringd hebt; ik dank u, en zal bij den Heer om bescherming smeeken. Weent niet meer, eens zien wij elkaar weder in een beter leven.

*Zoet Hart van Jezus wees mijn liefde,
300 d. afl.*

Everbeek druk DepessemierVanderdonckt