

De dood is slechts een scheiden
Met weerzien eeuwiglijk
Ik zal u dus verbeiden
Bij God in 't Hemelrijk.

Ter zaliger † gedachtenis

van

Georgina DE BLOOS,

geboren te Sarlardinge, den 31 Maart 1907
en overleden te Lokeren den 12 Mei 1922

Ontviel in den eersten bloei,
het roosje aan zijn stengel,
Vreest ouders daarom niet.
Een Godsgezant een Engel,
Voerde uw Georgin' naar
den eeuwigen bloemhof heen
Waar alles looft en juicht
en waar geen geweën,
Geen pijn of smarten zijn
en waar geen zorgen kwellen
Ach! laat dan aan uw oog
geen tranen meer ontwellen
Hoe diep of ook het leed uw ziele nederdrukt,
Wijl 't u zoo dierbaar kind,
werd aan uw hart ontruikt.
Al moet gij hier zoo vroeg
haar kinderliefde derven
Daar leett ze in schooner glans!
Gewin was haar het sterven.

Vaartwel lieve ouders, broeder, zusters, bloed-
verwanten en vriendinnen, ik smeeke u weest mij
indachtig in uwe gebeden en in de H. Communie.

Weent niet over mijn afsterven, ik rust en bid
bij God en verwacht u allen in den Hemel.

*Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust
7 jaren en 7 quadr aflat.*

Everbeke. Drukk Depessemier-Vanderdonckt