

Verlaat dit ballingschap, verlaat uw huisgezin en kom in een beter land dat ik u zal aantoonen; voor uw verduldig lijden zal ik, uw God, zelf uwe belooning wezen. Gen. 12



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SIDONIE DE BLEEKER

echtgenoot van Mijnheer

Jan-Baptist BOTTELDOORN

geboren te Segelsem den 5 November 1865
en aldaar schielijk overleden den 12 October 1930
Lid van de voortplanting des geloofs

Helaas! welke slag heeft ons getroffen? Zij die onze steun en ons geluk was, is uit ons huis verdwenen! Daarom heeft de droefheid ons hart overstelpt en onze wangen met tranen overgoten.

De beproevingen welke de Heer verzendt, zijn middelen die Hij gebruikt om ons in de eeuwigheid te sparen.

H. Aug.

Het is niet eene schielijke dood die men moet vreezen, maar eene dood die zonder voorbereiding is.

Voor die den Heer dienen en niet zoeken naar vermaken en aardsche goederen, is er vrede in het sterven en vrede in den hemel.

Duurbaar echtgenoot; wees niet troosteloos in uwe droefheid - Betrouw op God en Hij zal u niet verlaten. En gij mijne geliefde kinderen en kleinkinderen, blijft vast staan in de wet des Heeren...eert en helpt uw Vader,...bemint elkander en toont mij uwe wederliefde door uwe gebeden.

Jezus, Maria en Jozef.

7 jar. en 7 quad. afl.

Druk, Wed. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel