

Stierf de rechtvaardige een onvoorziene
dood, hij zou in ruste zijn.

Boek der Wijsh. IV 7

Bid voor de † Ziel van
ODILE DEBLOOS

weduwe van

FRANÇOIS BOUCHAIN.

*Geboren te Sarlaringen, den 9 Mei 1846
en overleden te Everbeek, den 15 April 1937.*

Versterkt door de Troostmiddelen
der H. Kerk.

Door de vrees des Heeren zullen uw
jaren vermenigvuldigen en de dagen uws
levens verlengd worden. Prov. XX II.

De dood is haar zacht geweest, en haar
ziel door den Heer opgenomen, kende de
angsten van het laatste uur niet. Job.

Door haar voorbeeld, meer nog dan door
haar woord, heeft ze haar kinders tot deugd-
zame menschen opgeleid; haar loon zal groot
zijn omdat de Heer haar Zichzelf waardig
gevonden heeft. Boek der Wijsh. III 5

Bemide Kinderen en Kleinkinderen,
troost u met mij : ik verlaat een aarde van
ellende, om te treden in de vreugde des
Heeren. Ik dank u voor uw liefdevolle
zorgen ; eens zien wij elkander weer in den
Hemel.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige
rust. 7 j. en 7 quard.

Everbeek druk, Depessemier-Vanderdonckt