

Gelijk een bloem is zij verdwenen : Zij is gevallen en als een schaduw wegevloden.



## BID VOOR DE ZIEL

van

# CLARICE DE BOCK

echtgenoot van

## REMI BAESKENS

geboren te Nederbrakel. den 2 December 1899

en er godvruchtig overleden, den 1 Juli 1928

*Versterkt door de HH. Sacramenten*

O onverbidelijke dood ! Hoe wreed is het werk, dat Gij hier verricht hebt. Gij ontrukkt ons deze die alleswas voor ons en die wij nog langen tijd noodig hadden voor onze toekomst, nochtans wij onderwerpen ons aan Gods wil en wij stellen onze hoop op Zijn gezegende voorzienigheid.

Zij vreesde God van hare kinderjaren af onderhield stiptelijk zijne geboden en bedroefde zich niet in de beproevingen, zij bleef in de vrees des Heeren volherden en diende God al de dagen van haar leven.

TOB. II

Zij is in den heer ontslapen met eene stichtende onderwerping aan Gods Wil, met een kinderlijk vertrouwen op Maria hare goede Moeder.

Vaarwel beminde Echtgenoot, 't is aan u dat de zorg van ons kind is overgelaten. Breng het op in de vrees des Heeren en het onderhouden zijner geboden. Leer het Jezus kennen en beminnen, en eens zal het uw troost uw steun en uw geluk wezen. Duurbare ouders en familieleden hebt dank voor uw aanhoudende zorgen en uw oprechte toewijding : Vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel. druk. O. Van Nieuwenhove.