

Helaas! Welke slag heeft ons getroffen. De vreugde van ons hert is verdwenen. Wij hebben verloren onze goede echtgenoot en onze teedere moeder; daarom heeft de droefheid ons hert geperst en onze oogen met tranen overgoten.

† TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

JOSEPHINE DE BOCK

echtgenoot van

Mijnheer René De Rivière

Geboren te Oudenaarde, den 9 September 1904,

en godvruchtig overleden te Brugge,

den 13 Juni 1939.

Voorzien van de laatste H. H. Sakramenten.

Wat is toch het leven van den mensch. Een droom een rook. Laat ons nooit rekenen op ons kloek lichaamsgestel noch op onze jonge jaren. De dood spaart niemand, en komt op 't onverwachts, als wij denken nog vele jaren in volle geluk over te brengen.

Wie kan Gods oordeelen doorgronden? Hij is onze Vader, als vrome christenen herhalen wij: uwe Wil geschiede op aarde als in den hemel.

Hoe gelukkig o Maria, zijn dezen die uw Naam beminnen, zij schrikken niet in de uur hunner dood.

H Bonav.

O Heer, aan uwe geloovigen wordt het leven niet ontnomen maar slechts veranderd, en terwijl het huis dezer aardsche ballingschap in puin valt, wordt er een eeuwige woon in den hemel bereid.

Pref. der Overl.

Beminde Echtgenoot, en gij mijn duurbaar dochterken, aan zulk spoedig einde verwachtten wij ons niet. Maar de dood mag geen palen stellen aan onze liefde. Ik bemin u voorts en gij blijft mij indachtig in uwe gebeden; bidt voor mij ook gij mijn broeders, zusters en bloedverwanten, en tot weerziens in den hemel.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.