

GELOOFD ZIJ JESUS - CHRISTUS, AMEN !



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MIJNHEER

René - Gustaaf DE BOCK

ECHTGENOOT VAN

Mevrouw EMMA BOELENS

geboren te Bevere den 9 Juni 1872, en aldaar
godvruchtig overleden den 14 December 1922

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

—*—
Zijn rechtschappen goemoed, zijn goedaardig en rechtzinnig karakter verwierven hem eenieders vriendschap.

Gelukkig de mensch die de kwellingen en de elenden van dit leven geduldig verdraagt; want na dat zijne deugd op die wijze beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon verwerven die God beloofd heeft aan dezen, die, uit liefde voor Hem hier lijden. (Jac. I.)

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden opdat wij een ander geluk zouden zoeken, waarvan de zoetigheid niet bedrieglijk is. (H. Aug.)

Ik ken geene hulde, die aangenamer is aan Maria, dan de Rozenkrans. (H. Alphonsus)

Bemide Echtgenoot, Bloedverwanten en Vrienden, God roept mij tot Hem; maar mijne liefde voor u zal niet verdwijnen; ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op aarde bemind heb. Gedenkt u mijner in uwe gebeden. Later vinden wij elkander terug in den hemel.

H Hert van Jesus, ik geloof dat ge mij bemint.
(300 dagen afl.)

R. I. P.

Photo Vanden Borre.

Wed. Wattyn, Bevere