

Niets is zekerder dan de dood, niets is onzekerder dan de uur. Wees immers steeds bereid !



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN

RICHARD DE BOE,

geboren te Everbeke, den 7 Oktober 1878 en
te Lessen, schielijk overleden
den 20 Juli 1925.

O mensch wat zijt gij toch op deze wereld ; s' morgens staat gij op fris ch gelijk eene bloem die ontluikt in het open veld en 's anderdaags de zon staat niet meer op voor u . . . O almachtige God wie zal uwe ondoorgrondbare besluiten begrijpen?

Van den vroegen morgen vertrekt de dierbare afgestorvene naar zijn werk, doch deze dag moest de laatste wezen, de terugkeer naar zijn oudershuis was hem ontzegd, want de wreede dood sneed plotseling den draad zijns levens af.

Gelukkig de mensch die zich gereed bevindt om de eeuwigheid in te varen, als waaneer de dood hare schrikkelijke zeis zwaait.

Vaartwel dierbare bloedverwanten vrienden en kennissen vergeet mij niet als gij zult bidden, alhoewel dat mijn lichaam sterft en ik u geen dienst meer kan bewijzen wees mijner iedachtig, vaartwel tot in de eeuwigheid.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
100 d. afl.

R. I. P.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonck