

Laat de kinderen tot mij komen, want het is aan hen dat het rijk der hemelen toebehoort.

Luc. XVIII, 26.



*Godvruchtige gedachtenis*

van

**Marie-Madeleine De Boever,**

geboren te Ronsse den 6 October 1895,  
en te Bevere-bij-Audenaarde overleden den  
23 Juni 1904.

Ik ga heen naar het graf wanneer ik maar begon te leven ; de Heer heeft den draad mijns levens afgesneden.... Het is geschied gelijk het Hem be-  
liefd heeft ; Zijn Naam zij gezegend.

Is. XXXVIII. — Job. I, 12.

Hare ziel was aangenaam aan den Heer, daarom heeft Hij haar vroeg uit het midden der onge-  
rechtheid getrokken.

Sap. IV, 14.

Voorwaar zeg ik u : al wie het rijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het niet ingaan.

Luc. XVIII, 17.

Jesús, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn hert gelijk aan het uwe.

300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R. I. P.

5600

Audenaarde, dr. Vandendriessche