

De rechtveerdige sterft gerust ; zijne dood is het  
einde van zijnen arbeid en het begin van een beter  
leven.

H. Bonav.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

## Elisabeth DE BONDT

echtgenoot van

**Joannes-Egidius Moerenhout**

*geboren te Zellick, den 18 Maart 1848, en godvruch-  
tig overleden te Dilbeek, den 8 December 1915, voor-  
zien van de HH. Sacramenten der zieken.*

Het was eene moeder weerdig in de geheugenis te  
blijven van al diegenen die haar kenden. Mac. XII.

Zij gaf nauwkeurig acht op al wat er in huis omging  
en at haar brood in de ledigheid niet. Zij was bemind  
bij God en de menschen en hare gedachtenis is in ze-  
gening. Prov. 31. Eccl. 45.

Duurbare Echtgenoot, geliefde Kinderen, gij weet  
hoe ik onder u geweest ben, den Heer dienende in  
alle ootmoedigheid. Ik heb u allen zoo teeder bemind.  
Blijft onder elkander vereenigd, dient God getrouw  
en leeft zoo dat gij nooit de dood moet vreezen, wan-  
neer zij u overkome ; ondertusschen vergeet mij niet  
in uwe gebeden. H. Ant.

*Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.*

7 jaren en 7 quadr. afl.

R. I. P.

Dilbeek, drukkerij F. Ringoet.