

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen,
BID VOOR DE ZIEL VAN

† **Amedée DE BONTRIDDER**

echtgenoot van

ODILE MATHYS

Lid van de Confrerie der H. Barbara

Afgevaardigde van het Nationaal Werk voor Oorlogsweezen, Eere-Voorzitter van den plaatselijken Oudstrijders- en Invalidenbond. Vereerd met de gouden Palmen der Kroonorde en de Zilveren Erkentelijkheidsmedalie van het N. V. I.

geboren te Paricke, den 9 Juli 1867, en godvruchtig in den Heer ontslapen te Nederbrakel den 26 Februari 1941. gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Wie rechtvaardigheid en goedertierenheid beoefent, zal bij de menschen en bij den Heer geëerd worden.

Boek der spreuken XXI-21

Het lijden en de ziekelijkheden aanvaard met onderwerping aan Gods H. Wil, volmaken de kroon die voor de gelukzaligen in den Hemel bereid is. H. Alphonsus. Gedurende droevige maanden en lastige nachten was hij voor ons een voorbeeld van moed, van verduldigheid en van onderwerping.

Zeer wel had hij begrepen, dat wie zich ontfermt over den arme te leen geeft aan den Heer, en dat de Heer hem zijn weldaad zal vergelden. Spreuk XXXI-20 — Vol bekommernis voor het geluk van zijn evenmensch, was hij altijd bereid om iedereen dienst te bewijzen. Hij beminde den arme en de ongelukkige; de weduwe en de weeskinderen vonden in hem den beschermer.

Duurbare Echtgenoot en beminde Kinderen, groot is uw liefde en zelfopoffering voor mij geweest; allen waart gij dag en nacht, bezorgd voor mij in mijn langdurige ziekte, Hebt allen dank ervoor... Blijft mij indachtig in uw gebeden en goede werken. Weldra zien wij elkander weder in den Hemel.

Mijn Jezus, barmhertigheid.

(300 d. afl.)

R. I. P.