

Zoals het den Heer behaagd heeft zoo is het geschied. De naam des Heeren zij geprezen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Edmond DE BONTRIDDER

echtgenoot van Mevrouw

EMMA DE VLEESCHOUWER

geboren te Parike den 22 September 1869, en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 30 Juli 1939.
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.



Heden is de mensch en morgen komt hij niet meer te voorschijn.

Werkt dan aan uw zaligheid zoolang het dag is want eenmaal komt de nacht, waarin men niet meer werken kan.

Wat een zoete vertroosting voor een mensch. in het uur des doods. te mogen denken dat hij behoorlijk al zijn plichten heeft volbracht en dus sterft in vrede met God.

De duurzame overledene was een goede echtgenoot en vader en beminde vurig de zijnen; de laatste beproevingen van zijn leven heeft hij met mannelijk geduld en christelijke onderwerping doorstaan.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, Duurbare Broeder en Familieleden, ik verlaat U: God, de groote Meester heeft het zoo geschikt. Bevaart mijn aandenken in uw hart, weest mij in-dachtig in uw gebeden opdat wij elkaar eens mogen terugvinden in den Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt,