

De dood is geen schrikbeeld voor wie wel geleefd heeft.

GODVRUCHTIG † AANDENKEN  
van Mevrouw

## Honorine De Bontridder

Weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

**PETRUS FAINGNAERT**

en in tweede van Mijnheer

**ANTOINE VAN DER VEUR**

geboren te Geeraardsbergen den 26 Februari 1857  
en er overleden den 7 Mei 1931.

Zij was van iedereen geacht en geprezen: niemand sprak kwalijk over haar. Judith VIII

Trouwe echtgenootte en goede moeder, vervulde zij al hare plichten met de grootste zorg: zij was goedertierend en medelijdend voor wie in nood was. Script.

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het grat is de overtuiging van wel en eerlijk geleefd te hebben, en eene onberispelijke herinnering achter te laten.

Na hare dood spreekt zij nog. Script.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, ik dank U voor uwe goede zorgen, en verlaat U gerust omdat ik weet dat gij mijne lessen zult volgen en mijne stappen drukken. Mijne andere lieve Familieleden, bewaart me in uwe toegenegen gedachtenis. Gij allen dien ik op den weg der eeuwigheid voorafga, weest gelukkig tot ook uw dag kome, en wij elkaar wederzien.

Heilige Maagd van den Oudenberg, leid haar ter zaligheid.

---

Geeraardsbergen, drukk. Pieraert.