

Zalig zijn zij die zuiver van harte zijn want zij zullen
God zien. Matth. V-8

ZALIG AANDENKEN VAN MEJUFFER

LEDA ANGELIQUE ANTOINETTE DE BONTRIDDER

dochter van

Mijnheer AMEDÉE & Mevrouw ODILE MATHYS

geboren te Nederbrakel den 11 Augustus 1903

en er godvruchtig overleden den 6 November 1936.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw.

Een voorbeeldige kristene is ons ontnomen.

Zij had voor levensregel, uit liefde tot Jezus en de zielen, niemand te bedroeven.

Even als Jezus lijden moest en zoo tot de glorie komen, zoo was het noodig ook dat de beproeving haar overkwam om ze te zuiveren en Zijner waardig te maken. In stilte, om 't verdriet aan haar bloedverwanten te besparen, en met engelachtige verdujdigheid, niet ophoudende den Heer te loven en te danken, heeft zij alles verdragen voor de bekeering der zondaars. En, de harde proeftijd heeft haar ziel geheiligd, en in 't lijden heeft zij de kunst geleerd om te sterven in de gerustheid der volbrachte kristene plichten, met den Naam van den zachtmoedigsten Liider op de lippen... Jezus!

Op aarde was zij ons voorbeeld, in den Hemel is zij onze voorspreekster; hi-r stichtte zij ons, daâr noodigt zij ons uit tot de glorie.

Kind van Maria, kind van den Hemel! Van mijn teederste jeugd af, heb ik mij, o Maria zonder vlek ontvangen, aan U toegewijd. H. Ephrem.

Teergeliefde Ouders, Broeders en Zusters, weent niet over mij, Ik leef in den Hemel bij Hem dien ik op aarde uit geheel mijn hart heb bemind; daâr wacht ik U op en daâr bid ik met U en voor U - door de dood wordt het leven niet ontnomen, maar veranderd. Hebt dank voor uwe zorgen. - Heer Jezus, zegen allen en help ze die mij lief waren en steunden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)