

Dat Uw H. Wil geschiede, o Heer! (laatste woorden van de overledene).

---

Mijn God! Mijn God! Waarom zoo eene voorbeeldige echtgenootte aan de liefde van haren man, zoo een teedere moeder aan hare nog zoo teedere kindjes ontrukken? waarom in den bloei der jaren haar ontnemen aan de liefde harer ouders, zusters, bloedverwanten en vrienden? O Myserie! Groot Myserie! Buigen wij het hoofd en God aanbidde-nde zeggen wij : dat Uw wil geschiede en niet de onze.

Haar eenvoudig gemoed, haar deugdzaam en godsdienstig leven, strekten tot stichting van allen die haar kenden. De geest van gebed bezielde haar. In de bitterste beproevingen was haar verduuldigheid en betrouwen op Gods voorzienigheid groot; ook zij is in den Heer ontslapen met een stichtende onderwerping aan Gods wil, met een kinderlijk betrouwen op Maria, hare goede Moeder.

MIJN LIEVE ECHTGENOOT en KINDEREN, God roept mij tot Hem, als ik nog gaarne wat voor u zou geleefd hebben; zijn Heilige Wil geschiede. Stort geen nuttelooze tranen op mijn graf, stelt uw betrouwen op God, die de troosteris der bedrukten. MIJN LIEVE ECHTGENOOT, ik laat U den last over dien we te zamen dragen moesten, breng onze kinderkens op in de vrees des Heeren; en u, MIJN LIEVE KINDERKENS, u stel ik onder de bescherming van Maria; die zal voor u een andere moeder zijn. Groeit op en leeft altijd in deugdzaamheid, eert uw vader al de dagen van zijn leven, en te zamen met al dezen die mij op aarde beminden, vergeet uw moeder niet 'in uwe gebeden en H. Communiën.

Jezus, Maria en Jozef, sta mij bij in mijn laatsten doodstrijd. 300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel