

Hij had den oorlog duchtig mēegevochten,  
En toen de helden wederkeeren mochten  
Helaas, daar werd hij onverwachts gewond  
In 't zicht van vrouw en kind op eigen grond.

Welk ijselijke smert  
Voor 't minnend vaderhart



ZALIG EN ROEMRIJK AANDENKEN  
van Mijnheer

## Oscar-Cyrille De Bontridder

Wachtmeester der Gendarmerie van 1<sup>e</sup> klas,  
veroord met verscheldene militaire eeretoekens,  
Echtgenoot van Dame

VALERIE ELSLANDER

geboren te Paricke, den 3 December 1864, gewond  
op 't veld van eer den 23 October l.l. godvruchtig  
overleden in 't Hospitaal van Aalst den 16 November  
1918, slachtoffer der duitsche mishandelingen.

Deze dappere held, de bloem der keurtroepen van  
't Vaderland heeft, een der laatsten zijn bloed ver-  
goten voor des wereldsvrijheid. Reeds had hij zijn  
eigen Dorp zegevierend betreden, als door over-  
macht besprongen, den kogel hem trof. Dit was  
echter niet zijn meeste lijden, want hij had een  
soldatenhart. Zijne grootste smart en martelie was :  
dat hij nu weerloos ten gronde, de beschimpingen,  
de mishandelingen van den barbaar gedwongen  
moest uitstaan. Het is bewezen dat hij bezweek niet  
enkel aan de gevolgen zijner wonden, maar ter  
oorzake van de slechte behandelingen en bij gebrek  
aan eerste verplegingen.

Heer, gedenk uwen dienaar die leed en streed  
voor recht en rechtvaardigheid, voor vrijheid en  
vrede, schenk hem de eeuwige gouden gloriekroon.

Beminde Echtgenoot, lieve Kinderen, duurzame  
Familie, mocht ik hier de vruchten van mijn strijden  
niet plukken, geen zege vieren, troost u, hierboven  
jubbel ik in alle eeuwigheid. Ik heb ten volle mijn  
plicht gekweten. Vaartwel en vergeet mij nooit.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. (300d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.